

Geschiedenis van de kerkelijke gemeente

Voor het eerst wordt in 1219 melding gemaakt van een priester in Laasphe. De kerk staat in een oorkonde uit 1230. En de stadsrechten zijn pas uit 1277.

In 1505 stichtte bisschop Johannes Bonemilch (uit Laasphe) een "Beneficium Beatae Mariae Virginis" om een kapel in Laasphe te stichten, die dan hoorde onder de zorg van de Michaelskerk in het bisdom Erfurt (Laasphe-Kapel in Erfurt). Opmerkelijk: deze Bonemilch wijdt in 1507 een zekere Maarten Luther tot priester. Van hem horen we later meer. Veel meer. In 1534 wordt door de graaf van Wittgenstein de Reformatie ingevoerd. Een kerkorde volgt in 1555. Graaf Lodewijk de Oude bekeert zich in 1580 tot de nieuwe leer en voert de Heidelbergse Catechismus als leerboek der kerk in; beelden en altaren worden verwijderd of aan het oog onttrokken door een verflaag.

In 1824 sluit de kerk zich aan bij Pruisen en wordt deel van de Evangelisch kerk van Westfalen, op gereformeerde confessie. De graven van Wittgenstein-Hohenstein houden echter – tot heden – het patronaatsrecht (recht om dominees te benoemen).

Onze kerkgemeenschap heeft 4500 leden en bestaat uit twee deelgemeenten. De dorpen Niederlaasphe, Puderbach en Laaspherhütte horen hier ook bij.

Erediensten elke zondag in Laasphe en in Puderbach (mooie 13^e eeuwse kerk) en Niederlaasphe om de week. In Laaspherhütte is 1x per maand dienst.

Gebed om stilte

Goede God, help ons
af en toe even stil te zijn
en dan te weten
dat U altijd heelbij ons bent.

Dankgebed

Wij danken U, God,
voor deze nieuwe morgen;
wij danken U
voor de rust van de nacht zonder
zorgen,
voor gezondheid, liefde en vrienden
die U ons schenkt.
Wij danken U voor alles
wat uw goedheid ons brengt.
God in de hemel,
wij danken U.

Hartelijk welkom

in het huis van God



Evangelische stadskerk

Bad Laasphe.

Geschiedenis van de bouw

- 1 Romaanse zij beuk
- 2 Toren
- 3 Vroeger koor
- 4 Later toegevoegde kerkschool
- 5 Dichtgemetseld portaal
- 6 Hoofdbeuk
- 7 Huidige koor, met vensterkruis en avondmaalstafel en kaarsenhouder uit 1978
- 8 Vorstengalerij
- 9 Zandstenen epitaaf (1412) ridder Johannes I van Sayn-Wittgenstein
- 10 Gewelfschotel met pelikaan - 1704 - als beeld van zelfverloochening en zoendood van Christus
- 11 Gewelf stukwerk met wijnrank
- 12 Renaissance epitaaf graaf Wilhelm de Oude († 1570) en echtgenote Johanette († 1563)
- 13 Gietijzeren wapenschild met Sayn-Wittgenstein / Waldeck-Pyrmont, Solms-Braunfels en Nassau-Katzenelnbogen
- 14 Vloer van rivierstenen met visgraatpatroon
- 15 Kruis van Inspecteur Friedrich Ph. Schmidt († 1868) en echtgenote Karoline († 1868)



De kerk van Bad Laasphe dateert uit de eerste helft van de 13^e eeuw. De Romaanse stijl is nog te zien in het noordelijke schip (1) en de even brede toren (2). Deze toren heeft 3 klokken uit de 14^e eeuw, 1450 en 1718. De later aangebrachte galerijen beperken de ruimtewerking.

De zuidelijke hoofdbeuk (6) is samen met het 5-zijdige koor (7) in vroeggotische, 13^e eeuwse stijl gebouwd. De beschildering van voor de Reformatie is onder verflagen verscholen.

Onder het koor (7) was een crypte, die tot 1650 voor de graven van Wittgenstein werd gebruikt. In 1838 is deze dichtgemaakt. Ook in het oude koor (3) - de kerk is eigenlijk een samenvoeging van twee kerkruimtes - was van 1667 tot 1815 een crypte voor de graven. Hier werd later een kerkschool (4) tegenaan gebouwd. De overleden vorsten werden in 1948 op het kerkhof naast het grafelijk slot herbegraven. Van de vorsten galerij (8) - boven - is alleen nog een foto uit 1894 als getuige over. Zetels zijn verdwenen.

De aankleding van de kerk met epitafen (9 en 12), gietijzeren wapenplaat (13), stucwerk in het gewelf (10 en 11).

Een 17^e eeuwse avondmaalstafel en het orgel uit 1967. Deze verving het barokke orgel 1663 tot 1899 en zijn latere opvolger.